

Klussen in het Catshuis



Tatjana Sormaz

Tatjana Sormaz is voorzitter van [Jong MKB Nederland](#), een netwerkvereniging voor en door jonge ondernemers. Verder is ze directeur van mediabedrijf [Paperworg productions](#) en treedt ze regelmatig op als spreker.

Mail: t.sormaz@jongmkb.nl

Door: Tatjana Sormaz » [Meer blogs van Tatjana Sormaz](#)

Gepubliceerd: vandaag 10:11

Nog even en het is een feit! Premier Mark Rutte, vice-premier Maxime Verhagen en gedoogpartner Geert Wilders betrekken gezamenlijk de komende drie weken de ambtswoning van onze premier.

Ja echt! Bijgestaan door hun secondanten gaan ze aan de begroting klussen om zo nog 10 miljard extra in 2013 te bezuinigen. Dat wordt een grondige verbouwing! Of juist niet?

Was het maar zo eenvoudig! Waar je bij een verbouwing meestal wel weet of je alle muren wilt slopen of enkel de keuken wilt verbouwen, is er bij deze 'verbouwing' op voorhand niets bekend. Waar de één niet aan de hypotheekrente wenst te komen, wil de ander juist de WW-duur inkorten en zal de derde alles op alles zetten om grondig te bezuinigen op de ontwikkelingssamenwerking. Wat mij nog het meest verbaast, is dat Jan Kees de Jager, onze minister van Financiën nota bene, niet mee zal klussen! En dat terwijl hij over het juiste gereedschap beschikt!

Businessplan BV NL

Met wat oude voorstellen van twintig ambtelijke werkgroepen, zullen Mark, Maxime en Geert opnieuw keuzes voor BV Nederland moeten gaan maken. Voor ons mkb'ers is het te vergelijken met het herschrijven van het businessplan. Om de zoveel tijd moet je die wel aanpassen om de concurrentie of naderend onheil voor te blijven.

Waar politici kiezen voor eenzame opsluiting zonder experts, kiezen mkb'ers voor supervisie van financiële specialisten en coaches.

Wanneer een ondernemer besluit niet meer naar buiten te treden, zal het met zijn/haar bedrijf snel bergafwaarts gaan.

Achterban

Laten we er op voortborduren dat ze er met zijn drietjes gewoon uit gaan komen. En dan? Dan moet hun eigen achterban het nog

goedkeuren. Die heeft er al die tijd niet bij gezeten en is geen deelgenoot geweest van de onderlinge chemie en flow. Herkent u het? Zet drie willekeurige mannen aan een bar met een paar biertjes en alle wereldproblemen worden in één avond opgelost. Laat staan dat je ze drie weken kwijt bent.

Ergens kan ik Mark, Maxime en Geert wel begrijpen. Wij mkb'ers weten overigens precies hoe dit werkt. Als niet enkele sterke mannen en vrouwen in een ondernemersvereniging opstaan die zeggen: "Zo gaan we het doen", dan gebeurt er nooit iets. Wanneer je nooit het initiatief neemt en nimmer je nek uitsteekt, zal je altijd krijgen wat je kreeg.

Oplossing

Wat als het nu mislukt? Dat we één dag voor de deadline de mededeling krijgen dat men er niet is uitgekomen en is vastgelopen.

Wat dan?

Die oplossing is er ook. We draaien het slot van de voordeur van het Catshuis van buiten op slot en dan gaan we het op de mkb-manier oplossen. Dit houdt in: direct aan de bak zonder ellenlange vergaderingen. We kijken waar we kunnen snijden en we zetten onze schouders eronder. We blijven alsmaar vernieuwen, risico's nemen en alert op de veranderingen in de maatschappij. Na een tijdje doen we die voordeur wel weer open om hen te laten zien hoe we, weliswaar zonder de politiek, grote vorderingen hebben gemaakt!